



Nyhedsbrev 3; Juli ønskeliste til Sydafrikaskolerne –og nye medlemmer

Vi modtog i juli en liste fra vores lokale samarbejdspartner ”Bushveld Mission” med nedenstående ønsker til Tshukuduskolen og Skuinskloofskolen.

Tshukuduskolen: På vores sidste besøg dernede så vi på skolens problemer med taget i et af klasseværelserne. Taget var helt råddent, tag og loftplader var ødelagte eller faldet ned, man kunne se op i himlen og det regnede ned i lokalet og på eleverne. Det er vinter og tørtid og regntiden starter i oktober. Men morgentemperaturen ligger lige nu på 4-5 grader, så tingene skal helst ordnes hurtigt. Der er jo ikke varme i klasseværelserne. Skolen har fået et fornuftigt tilbud på loftsreparationen og vi har bevilget pengene. Vi har også bevilget penge til indkøb af 4 reoler, da klasseværelserne desperat mangler reoler til bøger og arbejdsmaterialer.



Skuinskloofskolen, som vi også er begyndt at støtte, har et meget akut problem omkring skolefrokosten. Det er sådan, at skolerne prioriterer at give alle elever et gratis frokostmåltid bestående af majsgrød. Dels sikrer det at børnene får i hvert fald ét energirigt måltid om dagen og dels lokker det gratis måltid forældrene til at sende børnene af sted i skole. Børn, der måske ellers måtte blive hjemme for at hjælpe til. Lærerne fortæller, at de kan se, når børnene bliver fraværende og tomme blikket. Så er det fordi de hverken har fået aftens- eller morgenmad hjemme. Skolemåltiderne bliver tilberedt af eleverne selv i store støbejernsgryder. Problemet for Skuinskloofskolen er, at de tidligere havde to gryder, men nu ingen har. Den ene havde skolen lånt af nogle forældre, der nu ønsker den tilbage, og den anden er gået i stykker. Og uden gryder ingen frokost til eleverne. Så vi har bevilget indkøb af to frokostgryder.



Lidt om Skuinskloofskolen



Skuinskloofskolen ligger ca. 20 km fra Tshukuduskolen, ca. 45 kilometer fra byen Vaalwater og har 33 elever i alderen 6-12 år. Hvor Tshukuduskolen ligger på en tobaksfarm og eleverne her alle er tobaksarbejder-børn, har Skuinskloofskolens elever en mere blandet baggrund. Forældrene her et miks af landarbejdere, daglejere, husassistenter, småhandlende mm. Skuinskloofskolen ligger på provinsejet jord ud til landevejen mellem byerne Vaalwater og Ellissras.

Skolen har en bygning med 2 klasselokaler, en ”sportsplads” og et udendørs ildsted, hvor skolefrokosten tilberedes. Toilettet er et hul i jorden med et blikskur omkring. Der er ingen elektricitet. Skuinskloofskolen ligger i et tyndt befolket område med store natur/bush områder og børnene skal gå langt til skole hver dag.



Områdets vigtigste arbejdspladser er vildt-farme, og farme der dyrker chili, vandmeloner, citrus, grøntsager, tobak mm, men der er stor arbejdsløshed. Derfor har Skuinskloofskolen samme grundlæggende økonomiske problemer og begrænsninger som Tshukuduskolen og elevernes sociale forhold er også sammenlignelige. Hvis forældrene har arbejde, tjener de ca. 800 Rand/måned (mindstelønnen). Det svarer til ca. 500 kroner/måned. Ikke meget, når man skal forsørge 6-9 børn, bedsteforældrene og flere arbejdsløse familiemedlemmer...

Der er to lærere på skolen Christina Chiloane og Edward Khaku. Christina har været lærer på Skuinskloof Primary i 25 år. Hun og hendes mand bor i et lille stenhus bag skolen. Christina er en meget stærk og troende kvinde. Hun er et naturtalent som skolelærer og børnene elsker hende. I øjeblikket læser hun det sidste fag til en Bachelor of Education. Ved stearinlys, for skolen og huset har ikke elektricitet. Hver nat står hun op kl. 12 for at bede og igen klokken 4 for at studere.



Den anden lærer Edward kom til skolen som skoleleder i januar 2006. Han kører hver dag de 45 kilometer fra Vaalwater til Skuinskloof. Han skriver ligeledes på sit sidste fag i Bachelor of Education og bliver færdig i juni 2007. En dedikeret og disciplineret mand, der bringer orden i skolen.

Både Christina og Edward er - på trods af deres næsten urimelige arbejdsforhold - gode til at fokusere på børnenes muligheder og evner. Især Christinas kreative evner kan med elevernes indsats få ting som cornflakes æsker og andet gratis materiale til at forvandle sig til bondegårde, skolemateriale mm. Det er utroligt, hvad lærerne kan få ud af noget, vi andre smider på lossepladsen - og bruge det i en fornuftig undervisnings-sammenhæng. Som f.eks. bondegården på billedet her.



I kan se flere billeder fra Skuinskloofskolen i billedkataloget på hjemmesiden.

Nye medlemmer

Vi vil også benytte lejligheden til at sige hjerteligt velkommen til alle Afrikaskolens nye medlemmer! Foreningen havde besluttet at lave en stand på øen Endelave – både på loppemarkedet og på havnens musikfestival ugen efter. På Afrikaskolens stand kunne man på 2 store plancher læse om foreningen og man kunne smage et måltid sydafrikansk skolemad med majsgrød, tomat/løg sovs og kogte linser. Samtidig fik man at vide, at Afrikaskolen indsamlede penge til indkøb af bl.a. frokostgryder til Skuinskloofskolen. Standen blev meget positivt modtaget og rigtig mange mennesker var interesseret i foreningens arbejde. Især lagde folk vægt på:

- at pengene går til konkrete skoler og ting,
- at administrationen er tæt på 0% samt
- at man løbende får nyhedsbreve om hvad ens penge bliver brugt til

47 nye medlemmer (inklusive 3 norske) svarende til 4700 kroner tegnede sig på de 2 dage. Og yderligere 4000 kroner blev indsamlet som 10-kroners bidrag. Tusind tak for det - det gør en kæmpe forskel!

Endvidere tak til Sven Erik Rasmussen, Endelaves cykel/minigolf udlejning, der i resten af 2007 sæsonen donere 5 kroner for hver udlejet minigolfbrunde. Også tak til Bjarne Knudsen, Endelave Mejeris loppemarked, der ligeledes vil opsætte plakater hos sig.

Da standen var så stor en succes og samtidig var en rigtig sjov og berigende oplevelse for alle, har vi besluttet at lægge de benyttede A4-plancher og slogans på hjemmesiden, så interesserede kan udskrive og bruge dem direkte. Konceptet er såre let. En malerstige med en gammel opslagstavle stilles op. Plancherne hæftes på. Færdig. Stil dig op med dine børn på skolearrangementer, loppemarkeder, kræmmermarkeder, det lokale supermarked osv. Og få en meningsfyldt og lærerig halv eller hel dag ud af det. Vi vil hermed gerne opfordre alle gamle og nye medlemmer til at formidle foreningen på denne nemme og hyggelige måde, hvis de har lyst. Og vi hjælper meget gerne med råd og vejledning. Se plancherne på <http://afrikaskolen.dk/default.asp?show=Loppemarked>.



Hvis du er interesseret eller har andre ideer til at rejse penge til skolerne, er du meget velkommen til at kontakte Danna Borg, 4585 8512

Status og Regnskab

Primo september har foreningen 95 medlemmer og der er indsamlet godt 23.000 kroner. Pt. er der stadig kun omkostninger til hjemmesidens domæne, alle øvrige udgifter og tid er doneret. Der er i juli bevilget penge til skolematerialer, reparationer mv. for 10.000 Rand svarende til ca. 7500 kroner. Indkøbene er som ovenfor beskrevet gået til Tshukuduskolen og Skuinskloofskolen.

Besøgstur

På en privat ferietur i oktober besøger vi begge skolerne. Det kan I læse mere om i næste nyhedsbrev.