



Nyhedsbrev 9: Reathlahlwa skolen, Prudence, Endelave loppemarked og familien Damgaard

Reathlahlwa primary centralskole

I sidste nyhedsbrev beskrev vi de horrible toiletforhold og køkkenforholdene på den store centralskole med 125 elever. Vi bevilgede samtidig penge til nye toiletter, nyt skolekøkken, gryder, tallerkner mv.

Køkken og toiletter er nu færdige og Bushveld Mission har sendt os billeder af tingene. Vi glæder os til her i oktober at se det færdige resultat.



Prudence

Foreningens sponsorbarn Prudence har nu gået ½ år i Meetsetshehla Secondary School i Vaalwater. Foreningen har modtaget hendes karakterbog og et sødt takkebrev. Om karakterbogen kan siges, at hun klarer sig en del over gennemsnittet og har fået betegnelsen "substantial achievement" hvilket på dansk svarer til 7 på den nye karakterskala eller 8-9 på den gamle skala. Hun har kun haft 3 dages fravær. Resultatet er endog ekstra fint, da børn undervist på farmaskoler ofte har en del, de skal indhente fagligt og man ser tit, at de må bruge et ekstra år på det.

Fundraising

Traditionen tro blev der indsamlet penge på Endelave loppemarked og havnefest i juli. Der var dels ophængt en skinke, som man skulle gætte højden på og dermed kunne vinde. Og der var som sædvanligt udloddet en købmandskurv, som øens handlende havde proppet med varer for over 1.100 kroner! Tusind tak for donationerne til Lægeurtehaven, Skippergården, Endelave Minigolf, Vin-cents, Endelave Købmand, Endelave fiske- og røghus, Søndergårdens butik, Endelave Midtpunkt og Mette Øvregaard.



Endvidere en stor tak til Sanne og Anne-Sofie. De havde deres egen bod på loppemarkedet og solgte for 1.036 kroner. Pengene donerede de efterfølgende til Afrikaskolen! Så selv om der var en del færre besøgende end normalt, resulterede anstrengelserne sammen med fleres velvilliges hjælp alligevel i, at Afrikaskolen fik indsamlet 6.995 kroner på Endelave!

Nye projekter

Vi har fået en ny ønskeseddel fra vores samarbejdspartner Bushveld Mission (se ny hjemmeside: www.kids4sa.org). Afrikaskolen har bevilget R 42.800 (svarer til ca. 29.000 kroner) til følgende:

1. Bushveld Missions hjem & skole for forældreløse børn. Som beskrevet i nyhedsbrev 7 er Bushveld Missions vision at kunne oprette et "school orphanage", dvs. et hjem med skole for forældreløse børn og børn fra voldelige og truede familier. Organisationen har som tidligere beskrevet fået doneret jord med 2 huse af en amerikaner og er nu igang med at fuldføre visionen. I et af husene "Themba Residence" bor nu 7 større drenge, der går i secondary school, men ikke har et sted at bo. Endvidere har de etableret "Thabile Care Centre" for forældreløse mindre børn. De har allerede nu 6 forældreløse børn, som Bushveld Mission selv bor sammen med i det andet lille hus. Så der er stort behov for sove- og skolebygninger til børnene. En dobbeltgarage er ved at blive bygget om og udvidet, men de mangler penge til at færdiggøre byggeriet. Så Afrikaskolen har bevilget penge til mursten, badeværelsesgrej, tæpper, skoleborde og -stole, bøger, skrivegrej mm.
2. Reathlahlwa centralskole: Som beskrevet i nyhedsbrev 8 har skolelederen Japhina ansvar for 125 elever, 6 lærere og skolens budget. Men hun har aldrig fået nogen uddannelse i at styre penge, lede eller forvalte. Så vi har bevilget et ledelses- og økonomikursus til hende, hvilket vi tror er rigtigt godt givet ud. Endvidere får skolen og andre skoler også et beløb til bøger, skrivegrej mm. efter behov

Familien Damgaard

En dag i maj ringede telefonen hos formanden Danna Borg. Det var Jane fra Lemvig, der havde fundet Afrikaskolen på nettet. De er en familie på 2 voksne og 3 store børn, der havde været på safari i Sydafrika. Efter at have set fattigdommen og behovet for hjælp, havde de besluttet at rive 8 måneder ud af kalenderen og rejse til Sydafrika som volontører hos Bushveld Mission. De afrejste 12. august og vender atter hjem 15. april næste år.

Nedenfor er Janes første rejsebeskrivelse gengivet. Vi regner med at høre meget mere til de oplevelser og erfaringer Jane, Steen og børnene Magnus, Mie og Malte får via arbejdet med "vores børn" dernede!



Status og Budget

Pr. august 2009 har foreningen 94 medlemmer og godt 72.000 kr. på kontoen. Vi bruger 29.000 kroner i august, har reserveret ca. 12.500 til Prudence's 5-årige skolegang og regner med at anvende endnu et beløb i efteråret 2009, således at de fleste penge kommer ud at gøre gavn i 2010.

Rejsebeskrivelse fra Jane Damgaard og familie

Vi er familien Damgaard. Jane og Steen på knap 40 år, og Mie 16 år, Magnus 14 år, og Malte 9 år.

Vi var sidste år på vores livs største ferie oplevelse. Vi tog en 16 dages tur til Sydafrika, på safari. Jane havde været der tidligere i forbindelse med sit daværende arbejde.

Opholdet i Waterbergområdet var en helt fantastisk naturoplevelse. Samtidig med naturoplevelsen var vi lige så optaget af at se, hvilket liv der foregik omkring os. Vi fik en følelse af at været sat 50 år tilbage i tiden. Vi så fattigdom sideløbende med vores luksustur, hvor vi blev vartet op og serviceret til UG -både af hvide og sorte afrikanere. Da vi skulle rejse hjem, havde vi det bare alle sammen sådan, at vi ikke helt kunne slippe Sydafrika, og hele familien følte en trang og lyst til at komme tilbage og gøre en indsats, for at bedre forholdene. Det følte som en meget nær og rigtig ting at gøre, da omgivelserne bar tydelig præg af fattigdom, men ikke en umulighed at udvikle i en eller anden grad.

Vi tog hjem. Steen og jeg gik tænkte hele vinteren, om det var noget vi skulle gøre alvor af at tage ud og rejse en tid, som vi ofte havde talt om at ville gøre. Vi snakkede også om, at hvis det skulle være med os alle fem, så var det nu det skulle ske, da børnenes uddannelse m.m vil fylde mere og mere. Jeg og børnene kunne så tilbyde frivilligt hjælp på børnehjem / skoler. Steen kan ikke holde til så meget da han jo er førtidspensionist pga. en arbejdsulykke for 4 år siden. Men han kunne hjælpe med gode ideer, da han er vældig kreativ. Og så kunne han nyde godt af varmen og natur livet.

Vi besluttede os i foråret 2009. Jeg måtte sige mit gode job op på Fjaltring Friskole, for som vi alle ved, så kan man ikke altid både "blæse og have mel i munden" samtidig. Malte fik orlov fra skolen, Mie afslutter sin 9. klasse på efterskole, og Magnus fortsætter sin 9. klasse på efterskole, når vi kommer hjem. Så han får et fri-år, hvor han får nogle andre oplevelser. Og

jeg glæder mig helt vildt til at arbejde sammen med vores store børn.

Vi havde egentlig bestemt, at vi ville leje hus i det område, som vi havde været i tidligere. Og så derfra tage ud og søge lokale landsbyskoler, og der tilbyde frivilligt hjælp. Jeg sidder så en dag for sjov og surfer på nettet og skriver "Afrikaskolen.dk". Og der dukker så en dansk privat organisation op, som netop støtter skole udviklingsprojekter i præcis det område, vi gerne vil være i. Jeg ringer til formanden Danna Borg for at sige, at hvis de har brug for hjælp dernede, vil jeg gerne sammen med mine børn tilbyde frivilligt arbejde. Hun er straks interesseret og fortæller, at vi kan bo på en lodge i nærheden, og at vi derved kommer tættere på skolerne. Så tilfældigt eller ikke.....ja, så skal vi nu bo på en dejlig lodge nær byen Vaalwater, hvor vi, sammen med de hvide sydafrikanere fra Bushveld Mission, skal køre rundt og hjælpe. Der er mulighed for at undervise, støtte pædagogisk og hjælpe på børnehjem m.m . Så nu får vi både fantastisk natur og rigt dyreliv med giraffer uden for vores have. Samtidig kan vi gøre en rigtig stor forskel for andre via vore indsats og udvikle os selv som mennesker. Vi er spændte og glæder os helt vildt....

Så rejsen starter den 12. august 2009, hvor vi tager med taxi til Billund lufthavn, fly til Frankfurt og fly igen til Johannesburg. Vi har lejet bil, men bliver kørt op til vores lodge ca. 300 km nordvest for lufthavnen. Det er lidt for vovet at starte ferien med at køre i en storby, og så i venstre side! Vi vil jo føle, at vi konstant ligger i overhalings banen. Vi lejer en lille bil til start, og så vil vi prøve at købe en bil deroppe. En firhjulstrækker bliver nok at fortrække.

Ja, så har vi hjemrejsedato den 15. April 2010. Og så er der alt det imellem!

*Med venlig hilsen
Jane Damgaard og familie*

Billeder fra centralskolen Reathlhlwa Primary



Oprindeligt skolekøkken på Reathlhlwa



De nye toiletter



Skolekøkken under opførelse



Det næsten færdige skolekøkken



Toiletterne indefra

Afrikaskolens sponsorbarn Prudence



Prudence foran hjemmet i Vaalwater



Brev fra Prudence til Afrikaskolens sponsorer

Billeder fra Bushveld Missions hovedhus samt Thabile & Themba residence ved siden af



Bushveld Missions hovedhus, hvor de nu bor 4 voksne og 6 mindre forældreløse børn



Thabile (Trust) residence, hvor 7 hjemløse drenge bor og dagligt går i secondary school



De 2 garager, der ombygges og udvides til Themba (Joy) care centre med soverum og skolestue til forældreløse mindre børn



Fundament til udvidelsen er støbt, men der mangler penge til færdiggørelsen



Lizette serverer mad til de 18 dagligt spisende



Her er en æbleleg ved et børnearrangement

Billeder fra familien Damgaards 8 måneders arbejdsophold med "vores" skolebørn



Jane og Steen Damgaard er 8 mdr. i Sydafrika



Børnene Malte, Magnus og Mie er med



Dagens oplevelser diskuteres på lodgen



Jane



Endelave havnefest, Afrikaskolens stand



"Gæt skinkens højde og vind den"